

KATHOLIEKE BIJBELSTICHTING

BIJBELLEESROOSTER

2016

Inleiding

Voor u ligt het Bijbellesrooster voor het jaar 2016 van de Katholieke Bijbelstichting (KBS).

De KBS wil het lezen in de Bijbel stimuleren en de daarbij aanwezige drempels verlagen. Daarom bieden wij u, evenals andere jaren, een handreiking voor dagelijkse lezing uit de Bijbel.

Dit jaar sluiten wij ons aan bij het heilig Jaar van Barmhartigheid dat door paus Franciscus is uitgeroepen. Verder lezen we (eveneens zoals andere jaren) mee met het zondags leesrooster van de Kerk, waarin dit jaar het Jaar C centraal staat. In Jaar C horen we het Lucasevangelie. Het Lucasevangelie wordt sterk gekleurd door de verhalen over de barmhartigheid van God. Twee teksten uit dit evangelie staan centraal in de keuze die de paus heeft gemaakt: Wees barmhartig zoals uw Vader (Lucas 6,36) en de parabel over de barmhartige Vader (Lucas 15,11-32).

Daarnaast zullen we een aantal psalmen van Barmhartigheid uit het Psalmenboek belichten. Ook zullen we de schijnwerper richten op twee heiligen van barmhartigheid.

De verdere toelichting staat in de linker kolom, elke maand een eigen bijdrage.

U treft in dit Bijbellesrooster dan ook een korte inleiding aan op een deel van het Lucasevangelie. Op de zaterdagen zetten we onze lectio continua van de Psalmen voort. Het jaar 2015 eindigde met psalm 133. Het leesrooster voor 2016 sluit daarop aan door te vervolgen met Psalm 134 en verder.

In de meeste gevallen stellen wij een langere lezing voor dan het liturgische leesrooster aangeeft. De data en namen voor de zon- en (hoog)feestdagen in 2016 staan apart aangegeven.

Op de eerste zondag van de Advent van 2016 begint het A-jaar, waarin de Evangelielezing vooral gekozen wordt uit het Matteüsevangelie. Dat is een nieuw begin. We lezen delen uit het boek Genesis (In den beginne).

Evenals vorig jaar is het Bijbellesrooster ook integraal te raadplegen op internet www.katholiekebijbel.nl. Katholiekebijbel.nl is onze vernieuwde website. Op onze website kunt u de tekst van het leesrooster lezen in de *Willibrordvertaling*. We hopen die te verrijken met kleine commentaren bij gekozen teksten. Zo biedt de website wat extra's ten opzichte van de papieren versie.

Ik wens u met dit Bijbellesrooster weer een geïnspireerde Schriftlezing toe!

Vincent de Haas, medewerker KBS

Als u ons werk wilt steunen, graag.

Dat kan door een storting op rekeningnummer NL 32 INGB 0001 6606 66 ten name van de Stichting Vrienden van de Bijbel (ANBI gewaarmerkt)

Heilig Jaar van Barmhartigheid

Paus Franciscus heeft op 8 december (het hoogfeest van de Onbevleete Ontvangenis van de heilige Maagd Maria; en de dag waarop herdacht werd dat het Tweede Vaticaans Concilie 50 jaar geleden werd gesloten) een Jubeljaar uitgeroepen in het licht van het woord van de Heer: Wees barmhartig als uw Vader (Lukas 6,36).

De paus roept allen op gedurende dit Jubeljaar na te denken over de lichamelijke en de geestelijke werken van barmhartigheid. Dat zal ons geweten wakker schudden, dat vaak ingedut is bij het drama van de armoede.

De prediking van Jezus houdt ons deze werken voor opdat wij leven als leerlingen van Jezus: de hongerigen te eten geven; de dorstigen te drinken geven; de naakten kleden; de vreemdelingen opnemen; de zieken bijstaan; de gevangenen bezoeken; de doden begraven. En ook de geestelijke werken: de twijfelenden raad geven; de onwetenden onderrichten; de zondaars vermanen; de bedroefden troosten; beledigingen vergeven; lastige personen geduldig verdragen; tot God bidden voor de levenden en de doden.

Dit alles kan alleen tot stand komen als we voortdurend het mysterie van de barmhartigheid overwegen; en als we geloven dat wij in Jezus Christus het gelaat van de barmhartige Vader zien. God is barmhartig voor allen. Hij vergeeft zonden; Hij overwint weerstand. Barmhartigheid is Hem liever dan offers (Matteüs 9,13=Hosea 6,6).

01 h. Maria, Moeder van God

03 Openbaring van de Heer (Driekoningen)

10 Doop van de Heer

18-25 gebedsweek voor de eenheid

25 bekering van de h. apostel Paulus

JANUARI

vrij	1 Lucas 2,1-21	Geboorte van Jezus
za	2 Psalm 134	Zegent de Heer
zo	3 Matteüs 2,1-12	Bezoek van de drie magiërs
	4 Lukas 1,1-4	Het begin van een ordelijk verslag
	5 Lukas 1,5-25	De aankondiging van Johannes de Doper
	6 Exodus 34,5-7	God openbaart voor de derde keer zijn Naam
	7 Lukas 1,26-38	Aankondiging van de geboorte van Jezus
	8 Lukas 1,39-45	Maria bezoekt Elisabet
za	9 Psalm 135	Gezegend vanuit Sion de Heer
zo	10 Lukas 3,15-22	Doop van de Heer
	11 Lukas 1,46-56	Loflied van Maria
	12 Lukas 1,57-66	De geboorte van Johannes de Doper
	13 Johannes 13,1-20	Ubi caritas et amor Deus ibi est
	14 Lukas 1,67-80	Zacharias zingt, vervuld van de heilige Geest
	15 Lukas 2,1-7	De geboorte van Jezus
za	16 Psalm 136	Hij die voedsel geeft aan al wat leeft
zo	17 Johannes 2,1-12	Doe maar wat Hij u zeggen zal
	18 Lukas 2,8-20	Herders en engelen
	19 Lukas 2,21	Besnijdenis en naamgeving
	20 1 Korintiërs 12,31 – 14,1a	Ubi caritas et amor
	21 Lukas 2,22-24	Opdracht in de tempel
	22 Lukas 2,25-35	Simeon verkondigt Gods lof
za	23 Psalm 137	Aan de stromen van Babylon
zo	24 Lukas 1,1-4 en 4,14-21	Hoe betrouwbaar de leer is ...
	25 Lukas 2,36-38	Hanna spreekt over de bevrijding
	26 Lukas 2,39-40	Terugkeer naar Nazaret
	27 1 Korintiërs 13,4-8a	Zet uw hart op de liefde (1 Kor. 14,1)
	28 Lukas 2,41-52	Jezus opnieuw in de tempel
	29 Lukas 3,1-6	Johannes begint een doopsel van bekering te preken
za	30 Psalm 138	Gij die mij verhoorde
zo	31 Lukas 4,21-30	Hij ging midden tussen hen door

Psalmen van Barmhartigheid

Psalmen zijn lofliederen voor God. Ze willen God dankzeggen voor wat men ervaren heeft dankzij de goedheid van God. In veel psalmen wordt dan ook gesproken over de barmhartigheid die men door God heeft ondervonden.

Naast de psalmen op zaterdagen vindt u nu ook op veel woensdagen een loflied. In dit loflied wordt telkens op een andere manier over de barmhartigheid van God gesproken.

Om die toon helder te zetten beginnen we in januari met een paar grondteksten die de toon van de barmhartigheid zetten. We beginnen met de tekst uit Exodus (34,5-7) die tot de oudste teksten behoort die we kennen in de Bijbel. God openbaart daar voor de derde keer aan Mozes zijn Naam. God openbaart dat barmhartigheid zijn Naam is. Deze openbaring is de basis van al het spreken over barmhartigheid.

Daarna volgt Johannes 13,1-20: de voetwassing. Jezus openbaart zijn leerlingen een bewijs van zijn liefde tot het uiterste. We zingen bij deze tekst Ubi Caritas. Zo is God aanwezig.

We lezen ook 1 Korintiërs 13: het Hooglied op de liefde. Paus Benedictus XVI schrijft hierover dat elke christen deze tekst (in het bijzonder de verzen 4-8a dagelijks) behoort te overwegen om zijn gezindheid te toetsen.

In september komen vier andere lofliederen aan de orde die op hun manier over de barmhartigheid van God zingen. Daarna volgen nog elke losse verzen ter overweging en afsluiting.

02 Opdracht van de Heer in de tempel (Maria Lichtmis)

10 Aswoensdag

14 Eerste zondag van de Veertigdagentijd

FEBRUARI

	1	Lukas 3,7-9	De inhoud van de prediking van Johannes
	2	Lukas 3,10-14	Wat moeten wij doen?
	3	Psalm 5	Leid mij door uw gerechtigheid, Heer
	4	Lukas 3,15-17	Wie is Johannes?
	5	Lukas 3,18-20	Johannes wordt gevangen genomen
za	6	Psalm 139	Heer, Gij doorgrondt mij
zo	7	Lukas 5,1-11	Vaar naar het diepe
	8	Lukas 3,21-22	Gij zijt mijn Zoon
	9	Lukas 3,23-38	Hij was in de opvatting van mensen de zoon van ...
woe	10	Joël 2,12-18	Keert terug naar Mij
	11	Lukas 4,1-13	Door de duivel op de proef gesteld
	12	Lukas 4,14-15	Jezus keert terug naar Galilea
za	13	Jesaja 52,13 – 53,12	De Dienaar van de Heer
zo	14	Lukas 4,1-13	U zult de Heer niet op de proef stellen
	15	Lukas 4,16-21	Het Schriftwoord gaat heden in vervulling
	16	Lukas 4,22	Is dit niet de zoon van Jozef?
	17	Psalm 6	Heer, wees barmhartig (heb erbarmen)
	18	Lukas 4,23-27	Geneesheer, genees u zelf
	19	Lukas 4,28-30	Jezus naar de rand gedreven
za	20	Psalm 140	Houd mij uit de greep van hun boosheid
zo	21	Lukas 9,28b-36	Meester, het is goed dat we hier zijn
	22	Lukas 4,31-37	Jezus gaat naar Kafarnaüm
	23	Lukas 4,38-39	Jezus geneest de schoonmoeder van Simon
	24	Psalm 7	Loven mag ik de Heer om zijn gerechtigheid
	25	Lukas 4,40-41	Gij zijt de Zoon van God
	26	Lukas 4,42-44	Jezus predikt in andere steden
za	27	Psalm 141	Hoed mijn hart voor de verleiding
zo	28	Lukas 13,1-9	Al drie jaar kom ik vruchten zoeken
	29	Lukas 5,1-11	Jezus roept enkele vissers

Evangelie volgens Lukas

Het evangelie volgens Lukas maakt deel uit van een dubbelwerk, dat ook de Handelingen van de apostelen omvat. In dit hele werk is een duidelijke verteller aanwezig. In de aanvangsverzen wordt ook een lezer aangesproken, Teofilus (Luk 1:3 en Hand 1:1).

Na de inleidende hoofdstukken over de geboorte en de jeugd van Johannes en Jezus (deel I) wordt het optreden van Jezus in drie akten verdeeld (deel II, III en IV). De eerste akte (deel II) bevat een zwerftocht van Jezus door Galilea en heel het joodse land. Jezus treedt hier vooral op als leraar en wonderdoener; ook bevat de eerste akte de roeping en eerste uitzending van de twaalf apostelen. De tweede akte (deel III) van Jezus' optreden is de reis naar Jeruzalem. De laatste akte (deel IV) vertelt wat er in Jeruzalem tijdens Jezus' verblijf daar gebeurt: zijn intocht in Jeruzalem; het Laatste Avondmaal; zijn veroordeling, zijn lijden, zijn dood en zijn verrijzenis.

Luk 23:49 - 24:53 vormt het slot van heel het evangelie: het sluit het verhaal over Jezus af met zijn opneming in de hemel. Samen met Handelingen 1 slaat deze sequentie een brug van het Jezusverhaal naar het optreden van zijn volgelingen. Lukas 24 en Handelingen 1 overlappen elkaar ten dele. De schrijver van het dubbelwerk heeft zo een sterke verbinding gelegd tussen de beide boeken. Deze verbinding heeft hij gemaakt door retroversies en anticipaties, die het drama constitueren in het evangelie en in Handelingen.

19 H. Jozef, bruidegom van de h. Maagd Maria

20 Palmzondag

24 Paastriduum Witte Donderdag

25 Goede Vrijdag

26 Stille Zaterdag

27 Hoogfeest van Pasen

M A A R T

1 Lukas 5,12-14

2 Psalm 8

3 Lukas 5,15-16

4 Lukas 5,17-25

za 5 Psalm 142

zo 6 Lukas 15,1-32

7 Lukas 5,27-29

8 Lukas 5,30-32

9 Psalm 9

10 Lukas 5,33-35

11 Lukas 5,36-39

za 12 Psalm 143

zo 13 Johannes 8,1-11

14 Lukas 6,1-5

15 Lukas 6,6-11

16 Psalm 10

17 Lukas 6,12-16

18 Lukas 6,17-23

za 19 Psalm 144

zo 20 Lukas 22,14 – 23,56

21 Lukas 6,24-26

22 Lukas 6,27-35

woe 23 Psalm 69

do 24 Johannes 13,1-15

vrij 25 Johannes 18,1 – 19,42

za 26 Psalm 22

zo 27 Lukas 24,1-12

ma 28 Matteüs 28,8-15

29 Lukas 6,36-38

30 Psalm 22

31 Lukas 6,39-46

Jezus geneest een melaatse

Heer, onze Heer, hoe vol macht is uw Naam

Jezus trekt zich telkens terug

De Mensenzoon heeft de macht zonden te vergeven

Zie, ik zoek uw hulp

Zoeken wat verloren is

Jezus roept een tollenaar

Farizeeën morren over het gedrag van Jezus

De Heer betoont zich een burcht voor de verdrukte

De vrienden van de bruidegom

Jonge wijn in nieuwe zakken

Luister naar mijn smeken om ontferming

Heeft niemand u veroordeeld?

De Mensenzoon is Heer van de sabbat

Genezing op sabbat

God komt op voor wees en verdrukte

Roeping van de twaalf

Zalig u die arm bent

Heer, wat is de mens dat U hem aanziet?

Het lijden en sterven van de Heer

Wee u, rijken

Bemint uw vijanden

Zie mij aan in uw barmhartigheid (erbarmen)

De voetwassing

Het lijdensverhaal

Mijn broeders en zusters mag ik uw Naam melden

De Levende

Weest gegroet

Wees barmhartig

U mijn kracht, kom mij ijlings te hulp

Waarom doet gij niet wat Ik zeg?

Zondag van Barmhartigheid

APRIL

In het jubeljaar 2000 heeft de heilige paus Johannes Paulus II bepaald dat aan de tweede zondag van Pasen de benaming 'Zondag van de Goddelijke Barmhartigheid' werd toegevoegd. De Poolse paus (in 2005 gestorven; in 2014 heilig verklaard) had een grote achting voor de Poolse zieneres Maria Faustina Kowalska, die zei dat Christus vanaf februari 1931 aan haar verschenen was en zichzelf bekend had gemaakt als de Goddelijke Barmhartigheid. Naar aanleiding van een verzoek dat Jezus aan Zuster Maria Faustina Kowalska zou hebben gedaan in een verschijning aan haar, heeft paus Johannes Paulus II de Barmhartigheidszondag in de liturgie opgenomen.

In de liturgie van deze zondag wordt gevierd dat God in zijn goedheid zijn eniggeboren Zoon als Verlosser heeft geschonken. Zo kunnen mensen door het Paasmysterie eeuwig leven verwerven en zij worden door zijn barmhartigheid kinderen van God.

Voorafgaand aan deze zondag (vanaf Goede Vrijdag), kan de noveen tot de Goddelijke Barmhartigheid worden gebeden. Volgens de verklaring van zuster Faustina schrijft Jezus voor, om op die dag de H. Communie te ontvangen en in verband daarmee enige dagen vóór of na die zondag te biechten.

03 Zondag van de goddelijke Barmhartigheid

04 Aankondiging van de Heer (Maria Boodschap)

17 Zondag van de Goede Herder of Roepingenzondag

25 h. Marcus, evangelist

	1	Lukas 6,47-49
za	2	Psalm 145
zo	3	Johannes 20,19-31
ma	4	Lukas 1,26-38
	5	Lukas 7,1-10
	6	Psalm 27
	7	Lukas 7,11-17
	8	Lukas 7,18-23
za	9	Psalm 146
zo	10	Johannes 21,1-19
	11	Lukas 7,24-30
	12	Lukas 7,31-35
	13	Psalm 36
	14	Lukas 7,36-50
	15	Lukas 8,1-3
za	16	Psalm 147
zo	17	Johannes 10,27-30
	18	Lukas 8,4-8
	19	Lukas 8,9-15
	20	Psalm 51
	21	Lukas 8,16-18
	22	Lukas 8,19-21
za	23	Psalm 148
zo	24	Johannes 13,31-35
	25	Lukas 8,22-25
	26	Lukas 8,26-39
	27	Psalm 67
	28	Lukas 8,40-42 en 49-55
	29	Lukas 8,42-48
za	30	Psalm 149

Wie mijn woorden doet ...
U, mijn God, wil ik verheffen
Ontvangt de heilige Geest
Want voor God is niets onmogelijk
Ik ben niet waard dat Gij onder mijn dak komt
Heer, geef mij vol barmhartigheid uw antwoord
Jonge man, Ik zeg je: sta op
Gaat aan Johannes zeggen wat ge gezien hebt
De Heer die de geboeiden bevrijdt
Wetend dat het de Heer was
Zie, Ik zend mijn bode voor u uit
De wijsheid vindt rechtvaardiging
Hemelhoog uw barmhartigheid en uw trouw
Uw geloof heeft u gered
Vrouwen volgen Jezus
Zegt het danklied voor de Heer
Ik geef hun eeuwig leven
De parabel van de zaaier
De uitleg van de parabel
Neem in uw barmhartigheid mijn zonden weg
Let dus op hoe u luistert
Zij die naar het woord van God luisteren
Looft de Heer
Dat jullie de liefde onder elkaar bewaren ...
Wind en water gehoorzamen Hem
Vertel alles wat God u gedaan heeft
God zij ons barmhartig; Hij zegene ons
Meisje, sta op
Dochter, uw geloof heeft u genezen
De Heer scheidt behagen in zijn volk

Barmhartigheid in het Lucasevangelie

Barmhartigheid is een van de belangrijke toonsoorten van heel de Schrift. Zij klinkt mee met andere zoals zuster- en broederschap, heiliging en zuivering. Op de een of andere manier zijn deze toonaarden zeer met elkaar verweven. We kunnen nauwelijks de een ter sprake brengen zonder de andere aan te raken, omdat ze sterk samenhangen binnen de Bijbelse visie op God, mens en heel de schepping.

Lukas is dé evangelist van de barmhartigheid. Een belangrijk vers is de volgende: ‘wees barmhartig zoals jullie Vader barmhartig is’ (6,36). Lukas zet met deze uitspraak een geheel andere toon dan Matteüs die in een vergelijkbare tekst neerschrijft: ‘wees volmaakt zoals jullie hemelse Vader volmaakt is’ (Matteüs 5,48). In Lukas staat dit vers in de zogenaamde Veldrede. In feite de enige lange rede die Jezus houdt in het Lukasevangelie.

Drie verhalen die alle eigen aan Lukas zijn, te weten over de barmhartige Samaritaan, over de barmhartige vader en over de arme Lazarus, kenmerken heel zijn evangelie.

Barmhartigheid is niet oneindig. Er zijn ook grenzen aan. Dat toont Jezus met het verhaal van de arme Lazarus en de naamloze rijke (16,19-31).

In het Lukasevangelie is een duidelijk verband tussen de goddelijke barmhartigheid, en die van mensen. Barmhartigheid wordt concreet door werkwoorden: omzien, zien, bewogen worden, in beweging komen, vergeven, redden wie verloren zijn.

05 Hemelvaart van de Heer

13 h. Servatius, bisschop

15 Hoogfeest van Pinksteren

19 Onze Heer Jezus Christus, eeuwige Hogepriester

22 H. Drie-eenheid

29 Sacramentsdag

MEI

zo	1 Johannes 14,23-29	De Helper die de Vader u zal zenden
	2 Lukas 9,1-6	Hij zond hen uit om het Rijk Gods te verkondigen
	3 Lukas 9,7-9	Herodes wil Jezus te zien krijgen
	4 Lukas 9,10-17	Allen aten tot ze verzadigd waren
do	5 Lukas 24,46-53	Jullie zijn de getuigen
	6 Lukas 9,18-21	De belijdenis van Petrus
za	7 Psalm 150	Zingt en speelt voor de HEER
zo	8 Johannes 17,20-26	Opdat uw liefde in hen zal blijven
	9 Lukas 9,22	De eerste lijdensvoorspelling
	10 Lukas 9,23-27	Elke dag het kruis opnemen
	11 Psalm 71	Ik blijf naar U uitzien, altijd
	12 Lukas 9,28-36	Hij veranderde; zijn kleren werden verblindend wit
	13 Lukas 9,37-43	Jezus geneest een jongen
za	14 Psalm 1	Dagelijks reciteren in de Schrift
zo	15 Johannes 14,14-26	De Geest van de waarheid
	16 Lukas 9,43-45	Tweede lijdensvoorspelling
	17 Lukas 9,46-48	Wordt als kinderen
	18 Lukas 9,49-50	Wie niet tegen u is, is vóór u
do	19 Johannes 17,1-26	Hoogpriesterlijk gebed
	20 Lukas 9,51-56	Jezus aanvaardt de reis naar Jeruzalem
za	21 Psalm 2	Hij sprak tot mij: Mijn Zoon ben jij
zo	22 Johannes 16,12-15	De Geest zal de volle waarheid verkondigen
	23 Lukas 9,57-62	Jezus volgen
	24 Lukas 10,1-12	Jezus zendt 72 leerlingen op weg
	25 Psalm 78	Elke dag mag ik verkondigen dat God recht doet
	26 Lukas 10,13-16	Wie naar u luistert, luister naar Mij
	27 Lukas 10,17-20	Terugkeer van de 72
za	28 Psalm 3	De Heer is mijn rust
zo	29 Lukas 9,11-17	Daarop nam Hij de 5 broden en de 2 vissen
	30 Lukas 10,21-24	Jezus jubelt
	31 Lukas 10,25-28	Meester, wat moet ik doen?

Heer, ontferm U Kyrie eleison

Op weg naar Jeruzalem ontmoet Jezus tien melaatsen (Lukas 17,11-19). Ze vragen om zijn barmhartigheid (17,13). Jezus laat hen naar de priesters gaan; onderweg worden ze gereinigd. Eén, een Samaritaan komt terug om zijn dankbaarheid te tonen. In de buurt van Jericho roept een blinde om het barmhartig omzien van Jezus (Lukas 18,35-43). Ook nu aarzelt Jezus niet, en hij geneest de blinde. De lezer verneemt nu dat wie zich niet de mond laat snoeren, gehoor vindt. Om barmhartigheid smeken komt de omstanders niet altijd goed uit.

‘Heer, ontferm U’ is een gezang wat in elke eucharistieviering terug keert. Kyrie Eleison is de Griekse oorsprong. Soms langzaam, vaak wordt het snel gezongen of gebeden. Maar in feite is een indringend gezang. We bidden en zingen om de barmhartigheid van God voor ons. Heer, wees ons barmhartig. We kunnen het niet genoeg bidden, omdat we ons vaak lam, melaats, blind, verlaten, hopeloos, wanhopig, radeloos, of wat dan ook voelen. ‘Heer, help ons’ is dan vaak het enige wat we nog hebben. Wij weten de weg niet. We begrijpen de weg ook niet die we moeten gaan. We kunnen alleen Jezus nog bidden dat Hij ons de weg wijst. Het zal ons goed doen als we dit gebed bewust tot ons door laten dringen. Het is als de kaars die we zo vaak opsteken.

03 h. Hart van Jezus

04 onbevlekt hart van Maria

05 h. Bonifatius

14 h. Lidwina, maagd

24 geboorte van H. Johannes de Doper

29 HH. Petrus en Paulus

JUNI

1 Psalm 81
2 Lukas 10,29-37
3 Lukas 10,38-42
za 4 Psalm 4
zo 5 Lukas 7,11-17
6 Lukas 11,1-4
7 Lukas 11,5-13
8 Psalm 86
9 Lukas 11,14-23
10 Lukas 11,24-26
za 11 Psalm 5
zo 12 Lukas 7,36 – 8,3
13 Lukas 11,27-28
14 Lukas 11,29-32
15 Psalm 96
16 Lukas 11,33-36
17 Lukas 11,37-44
za 18 Psalm 6
zo 19 Lukas 9,18-24
20 Lukas 11,45-52
21 Lukas 11,53-54
22 Psalm 98
23 Lukas 12,1-7
24 Lukas 12,8-12
za 25 Psalm 7
zo 26 Lukas 9,51-62
27 Lukas 12,13-21
28 Lukas 12,22-31
woe 29 Matteüs 16,13-19
30 Lukas 12,32-34

Toen jij riep in nood, bracht Ik uitkomst
En wie is dan mijn naaste?
Gezeten aan de voeten van de Heer
U geeft mij overvloedige vreugde
Schrei maar niet
Heer, leer ons bidden
Bidt om de heilige Geest
Heer, ontferm U over mij
Wie niet met Mij bijeenbrengt, drijft uiteen
Van kwaad tot erger
Hoor naar mijn woorden
Uw zonden zijn u vergeven
Gelukkig die het woord horen en het doen
Het teken van Jona
Dan richt Hij de wereld rechtvaardig
Is het licht in u duisternis?
Wee u, farizeeën
Heer, straf mij niet
Wie zijn leven wil redden, zal het verliezen
Wee u, wetgeleerden
Op Hem gebeten
Herinnerend Zijn genade en Zijn trouw
Wees niet bang
De heilige Geest zal u leren wat u moet zeggen
Psalmzingen bij de harp
Ik zal U volgen
Schatten vergaren voor zichzelf
Wees niet bezorgd; zoek het Rijk
U bent de Christus
Waar uw schat is, is ook uw hart

Barmhartigheid: de Naam van God

JULI

Hierboven werd al duidelijk dat God zijn Naam aan ons openbaart. Aan Mozes doet Hij dat drie keer. De eerste keer is dat als Hij Mozes roept. Hij ziet de ellende van zijn volk. En als Mozes naar zijn Naam vraagt, antwoordt God: Ik Ben. Hij is de God van Abraham, Isaak en Jakob. En Mozes laat zich sturen. Het volk trekt met die Naam weg uit het slavenhuis. Maar net heeft God zijn tien geboden gegeven, of het volk verbreekt al het verbond. En dan openbaart God voor de tweede keer zijn Naam: Ik schenk Genade aan wie Ik wil, en barmhartigheid aan wie Ik wil (Exodus 33,19). En vlak erna openbaart Hij voor de derde keer zijn Naam (Exodus 34,6-7): JHWH trok hem (Mozes) voorbij en riep: JHWH! JHWH is een barmhartige en medelijdende God, lankmoedig, groot in liefde en trouw die goedheid bewijst tot het duizendste geslacht. Deze Naam is het Credo geworden in het Oude Testament.

De betekenis van de vier medeklinkers JHWH wordt al heel lang besproken. Daar is nu niets aan toe te voegen. Alleen dit. Dit woord is het meest voorkomende woord in het Oude Testament. God vraagt zo naar welke relatie wij met Hem willen aangaan. 'Wie zeg jij dat Ik ben?', vraagt Jezus. Het is de vraag van God de Vader: 'Wie zeg jij dat Ik ben?' Wij mogen een eigen antwoord geven. Uit de duizend namen voor God mogen we die kiezen die onze relatie met God typeert.

08 hh. Maria Adolfinia en gezellinnen

09 hh. Martelaren van Gorkum

26 hh. Joachim en Anna

27 zalige Titus Brandsma

1 Lukas 12,35-40
za 2 Psalm 8
zo 3 Lukas 10,1-20
4 Lukas 12,41-48
5 Lukas 12,49-53
6 Psalm 103
7 Lukas 12,54-59
8 Lukas 13,1-5
za 9 Psalm 9
zo 10 Lukas 10,25-37
11 Lukas 13,6-9
12 Lukas 13,10-17
13 Psalm 106
14 Lukas 13,18-19
15 Lukas 13,20-21
za 16 Psalm 10
zo 17 Lukas 10,38-42
18 Lukas 13,22-30
19 Lukas 13,31-33
20 Psalm 107
21 Lukas 13, 34-35
22 Lukas 14,1-6
za 23 Psalm 11
zo 24 Lukas 11,1-13
25 Lukas 14,7-11
26 Lukas 14,12-14
27 Psalm 113
28 Lukas 14,15-24
29 Lukas 14,25-34
za 30 Psalm 12
zo 31 Lukas 12,13-21

Wachten tot de Heer terugkomt
Hoe wonderlijk is het werk van uw handen
Verheugt u omdat uw namen staan opgetekend
Van ieder aan wie veel gegeven is
Ik moet een doopsel ondergaan
Barmhartig de Heer en genadig, lankmoedig ...
De tekens leren verstaan
Als u zich niet bekeert, ...
Die uw Naam kennen, bouwen op U
Die hem barmhartigheid betoond heeft
Misschien draagt hij volgend jaar vrucht
Jezus geneest op sabbat een vrouw
Maakte dat zij barmhartigheid ondervonden ...
De gelijkenis van het mosterdzaad
De gelijkenis van het gist
U komt op voor wees en verdrukte
Slechts één ding is nodig
Heer, zijn het er weinig die gered worden?
Herodes bedreigt Jezus
Uit hun noden wees Hij hun een weg
Jezus maakt zich zorgen om Jeruzalem
Jezus geneest op sabbat een waterzuchtige
De Heer die de rechtvaardige kent
De heilige Geest aan wie erom vragen
Ga op de minste plaats aanliggen
Nodig armen, gebrekkigen, kreupelen en blinden uit
Die de arme optilt uit het stof
De onwillige genodigden
Maak eerst een begroting
Trouw wordt schaars bij de mensen
Pas op en wacht u voor alle hebzucht

Jezus, de Barmhartige Broeder

Gemakkelijk is het over Jezus als de Heer, de Messias of de Mensenzoon te spreken. Er is altijd sprake van ongelijkwaardigheid tussen Hem en ons. Hij wordt tegelijk Dienaar van allen en Heer genoemd, tegelijk Broeder en de Verhevene voor wie elk schepsel de knie buigt.

Maar we kunnen ook over Jezus als broeder spreken. Omdat we ons ook realiseren dat Hij een mens was, de zoon van Maria, jood, lid van de stam Benjamin, opgegroeid in het land Israël, meer specifiek in het dorp Nazaret. Hij was een mens zoals ieder van ons. Hij wilde broeder worden van alle mensen van goede wil.

Maar Jezus, onze Broeder, moet ook met een hoofdletter geschreven worden. Jezus is de vleesgeworden Barmhartigheid van God. In Hem heeft God laten zien hoe Hij zich met ons verbroederd heeft, wil verbroederen. En dus schrijft de auteur van de brief aan de Hebreëen dat Jezus als Zoon van God neergedaald is en dat hij onze Broeder is geworden (Hebreëen 2).

Jezus is dus onze broeder (onderkastletter), maar ook onze Broeder (kapitaalletter). Hij is het die ons broederschap en barmhartigheid geeft, ons in zijn broederschap opneemt. Tegelijk is Hij het na te volgen voorbeeld hoe zuster- en broederschap en barmhartigheid mogelijk zijn. Wij noemen Hem dan ook de Barmhartige, onze Broeder.

06 Gedaanteverandering van de Heer

09 h. Theresia Benedicta van het Kruis (Edith Stein)

10 h. Laurentius, diaken en martelaar

15 Maria Tenhemelopneming

28 h. Augustinus

30 zalige Eustachius van Lieshout

AUGUSTUS

1 Lukas 15,1-2

2 Lukas 15,3-7

3 Psalm 114

4 Lukas 15,8-10

5 Lukas 15,11-32

za 6 Lukas 9,28-36

zo 7 Lukas 12,32-48

8 Lukas 16,1-9

9 Lukas 16,10-15

10 Psalm 116

11 Lukas 16,16-18

12 Lukas 16,19-31

za 13 Psalm 13

zo 14 Lukas 12,49-53

15 Lukas 17,1-4

16 Lukas 17,5-6

17 Psalm 130

18 Lukas 17,7-10

19 Lukas 17,11-19

za 20 Psalm 14

zo 21 Lukas 13,22-30

22 Lukas 17,20-21

23 Lukas 17,22-37

24 Psalm 136

25 Lukas 18,1-8

26 Lukas 18,9-14

za 27 Psalm 15

zo 28 Lukas 14,1-14

29 Lukas 18,15-17

30 Lukas 18,18-30

31 Psalm 145

Farizeeën morren

Het verlies van een schaap

Toen Israël wegtrok uit het slavenhuis

Het verlies van een drachme

Het verlies van een zoon

Twee mannen waren met Hem in gesprek

Gelukkig zijn de dienaars die Hij zo aantreft

Vrienden maken

God kent uw hart

De Heer heb ik lief; hoort mijn roep om erbarmen

Wet en profeten

Als ze niet naar Mozes luisteren ...

Hoe lang blijft U zich nog verbergen?

Vuur ben Ik komen brengen

Ergernis en vergeving

Geef ons meer geloof

Doch vergeving is er bij U

Wij hebben alleen maar onze plicht gedaan

Sta op, uw geloof heeft u gered

De dwaas zegt: welnee, er is geen god.

Er zijn laatsten die eersten zullen zijn

Het Rijk van God is midden onder u

De dag waarop de Mensenzoon zich openbaart

Tot in eeuwigheid is Zijn genade

Die dag en nacht tot Hem roepen

God, wees mij genadig

Wie mag toeven in uw tent?

Wie zichzelf vernedert, zal verheven worden

Wie het Koninkrijk aanneemt als een kind ...

Het ligt in de macht van God

Genadig de Heer en barmhartig, lankmoedig ...

Maria, Moeder van Barmhartigheid

SEPTEMBER

Een van de ikonen van Maria noemt men 'Eleousa'. Eleousa is de vrouwelijk vorm van het tegenwoordig deelwoord van het Griekse werkwoord 'eleein'. Het betekent: de ontfermende; zij die barmhartigheid betoont; zij die begaan is met mensen; zij die omziet naar mensen.

Van de ikonen van Maria is de Eleousa de meest bekende icoon. De oorsprong van de afbeelding van Maria als de Eleousa is in nevelen gehuld. Volgens een oude legende gaat de afbeelding terug op een schildering van Maria door de evangelist Lucas.

De Eleousa-ikoon ademt een intieme sfeer. In de Eleousa-ikoon zit het Kind op een van de armen van de Moeder, slaat zijn armen rond haar hals en drukt zijn gezicht tegen haar wang. Maria neigt het hoofd naar haar Kind en drukt het tegen zich aan. Als een zorgzame, liefdevolle moeder gaat Maria met haar Zoon om. Men spreekt daarom ook wel van de Moeder Gods van de tederheid. Wat haar Zoon allemaal nog moet ondergaan, lijkt ze te voorvoelen en met tedere gevoelens liefkoost ze haar kind.

Zo heeft Maria de titel gekregen 'Moeder van Barmhartigheid'. In het Westen is zij meer bekend als Onze Lieve Vrouw van Altijd durende Bijstand.

Maria betoont niet alleen barmhartigheid. Zij is ook de Moeder van de Barmhartige.

08 Maria Geboorte

14 Kruisverheffing

15 Onze Lieve Vrouw van Smarten

21 h. Matteüs, apostel en evangelist

27 h. Vincentius de Paul, priester

30 h. Hiëronymus, priester en kerkleraar

1 Lukas 18,31-34

2 Lukas 18,35-43

za 3 Psalm 16

zo 4 Lukas 14,25-33

5 Lukas 19,1-10

6 Lukas 19,11-27

7 Tobit 13,2-8

8 Lukas 19,28-40

9 Lukas 19,41-44

za 10 Psalm 17

zo 11 Lukas 15,1-32

12 Lukas 19,45-46

13 Lukas 19,47-48

14 Lukas 1,68-79

15 Lukas 20,1-8

16 Lukas 20,9-19

za 17 Psalm 18

zo 18 Lukas 16,1-13

19 Lukas 20,20-26

20 Lukas 20,27-40

21 Lukas 1,46-55

22 Lukas 20,41-44

23 Lukas 20,45-47

za 24 Psalm 19

zo 25 Lukas 16,19-31

26 Lukas 21,1-4

27 Lukas 21,5-9

28 Lukas 2,29-32

29 Lukas 21,10-19

30 Lukas 21,20-24

De derde lijdensvoorspelling

Zoon van David, heb medelijden met mij

U leert mij de weg ten leven

Het zout is iets goeds

Ontmoeting met Zacheüs

Trouw in het kleine

Lofzang van Tobit

Wie weet of Hij u niet barmhartig is

Gezegend die komt in de Naam van de Heer

Jezus weent over Jeruzalem

Wees ontvankelijk voor mijn gebed

Die man ontvangt zondaars en eet met hen

Jezus jaagt de verkopers uit de tempel

Men zocht een gelegenheid Hem te doden

Loflied van Zacharias

Dankzij de innige barmhartigheid van onze God

Men vraagt naar Jezus' bevoegdheid

De gelijkenis van de wijngaard

Heer, hoezeer heb ik U lief

Wie betrouwbaar is in het kleine ...

Belasting aan de keizer

Vraag over de verrijzenis

Loflied van Maria

Barmhartig is Hij tot in lengte van dagen

Zoon en Heer van David

Wee u, schriftgeleerden

De hemel verkondigt de heerlijkheid van God

Vader Abraham, ontferm u over mij

Twee penningen van de arme weduwe

Weest op uw hoede

Loflied van Simeon

Mijn ogen hebben uw heil aanschouwd

Weest standvastig

Jeruzalem zal verwoest worden

Heiligen van Barmhartigheid

De heilige Vincent de Paul wordt op 24 april 1581 geboren in het dorpje Pouy (nu: Saint Vincent de Paul), bij Dax in Zuidwest Frankrijk. Vincent wordt aangemoedigd om priester te worden. De klerikale staat was voor velen de weg om carrière te maken. Op 23 september 1600, amper 19 jaar oud, wordt Vincent door de bisschop van Périgueux tot priester gewijd. In 1612 werd Vincent de Paul pastoor. Op een van zijn tochten wordt hij getroffen door de armoedige levenswijze van vele mensen en ook de religieuze onwetendheid waarin zovelen verkeren. In 1617 stichtte hij een vrouwenvereniging die zich wijdde aan de zorg voor armen en zieken. In 1625 stichtte hij de missie congregatie van de Lazaristen, die in vele landen het evangelie prediken. En in 1633 stichtte hij een zustercongregatie: 'de dochters van Liefde'. Vincent de Paul sterft op 27 september 1660. Paus Clemens XII verklaart hem in 1737 heilig. Zijn voorbeeld om daadwerkelijk werk te maken van de werken van barmhartigheid inspireerde in de negentiende eeuw Frédéric Ozanam. Hij richtte in 1833 de Sint-Vincentiusvereniging op. Vincent de Paul wordt aangeroepen als de patroon van alle verenigingen voor liefdadigheid en ook van de ziekenhuizen. Zo is hij bijvoorbeeld de patroonheilige van de Fraters CMM (fraters van Tilburg), en van de Broeders van Liefde (Gent). Hij is ook de patroonheilige van de Zusters SCMM (zusters van Liefde, Tilburg), en van de Zusters van Vincentius (België). Zijn feestdag wordt gevierd op 27 september

02 hh. Engelbewaarders
04 H. Franciscus van Assisi, diaken
07 h. Maagd Maria van de Rozenkrans
11 h. Johannes XXIII, paus
18 h. Lucas, evangelist
22 h. Johannes Paulus II, paus

OKTOBER

za	1 Psalm 20	Dat de Heer u verhoort in dagen van nood
zo	2 Lukas 17,5-10	Wij zijn onnutte knechten
	3 Lukas 21,25-28	De verlossing is nabij
	4 Lukas 21,29-30	Leert van de vijgenboom
	5 Lukas 6,36	Weest barmhartig en bidt
	6 Lukas 21,31-36	Weest waakzaam
	7 Lukas 21,37-38	Hij gaf onderricht in de tempel
za	8 Psalm 21	Gij vervult de wens van mijn hart
zo	9 Lukas 17,11-19	Meester, ontferm U over ons
	10 Lukas 22,1-6	Judas Iskariot begaf zich naar de hogepriesters
	11 Lukas 22,7-14	Vorbereidingen op het Paasmaal
	12 Markus 1,14	Het evangelie is het evangelie van de barmhartigheid
	13 Lukas 22,15-20	Instelling van de h. Eucharistie
	14 Lukas 22,21-23	Wie levert Hem over?
za	15 Psalm 22	Een troep stieren staat om mij heen
zo	16 Lukas 18,1-8	Zal de Mensenzoon het geloof vinden?
	17 Lukas 22,24-27	Wie is de grootste?
	18 Lukas 22,28-30	Ik verleen u het koninkrijk
	19 Matteüs 5,7	Zalig de barmhartigen
	20 Lukas 22,31-34	Ik zeg u, Petrus
	21 Lukas 22,35-38	In Mij moet dit Schriftwoord vervuld worden
za	22 Psalm 23	Want U gaat naast mij
zo	23 Lukas 18,9-14	God, wees mij genadig
	24 Lukas 22,39-45	Waken en bidden in de Hof van Olijven
	25 Lukas 22,47-53	Judas trad op Jezus toe om Hem te kussen
	26 Matteüs 9,13 = 12,7	Liever dan offers is Mij barmhartigheid
	27 Lukas 22,54-62	Petrus verloochent Jezus
	28 Lukas 22,63-65	Jezus bespot
za	29 Psalm 24	Wie mag bestijgen de berg van de Heer
zo	30 Lukas 19,1-10	Kom vlug naar beneden
	31 Lukas 22,66-71	Gij zijt dus de Zoon van God?

Heiligen van Barmhartigheid

NOVEMBER

De heilige Alfonso Maria de' Liguori (Alfonsus van Liguori)

werd op 27 september 1696 geboren in Marianella (bij Napels) en stierf op 1 augustus 1787 in Pagani (bij Napels). Hij was een Italiaanse jurist, bisschop en de stichter van de orde van de Redemptoristen.

Op 28 augustus 1723 besloot hij zijn leven radicaal te wijzigen.

In een kerk, toegewijd aan Maria, legde hij zijn degen af, het symbool van zijn adellijke afkomst. Daarna studeerde hij theologie. Drie jaar later werd hij priester gewijd.

Hij was getroffen door de nood van zijn arme Napolitaanse medeburgers, ijverde voor hun welzijn, hield volksmissies en gaf scholing. Hij wilde opkomen voor de verlatenen en de verworpenen der aarde. Tegenover het in die dagen breed verbreide jansenisme met zijn rigoureuze pessimisme, benadrukte Alfonso de goddelijke barmhartigheid. In de biechtstoel sprak hij dan ook vooral over die goddelijke barmhartigheid.

In 1839 werd Alfonso heilig verklaard. In 1871 werd hij tot kerkleraar verheven en in 1950 tot patroon van biechtvaders en moraaltheologen. Zijn gedenkdag is op 1 augustus.

01 Allerheiligen

02 Allerzielen

07 h. Willibrord

09 Kerkwijding van de Sint Jan van Lateranen

20 Christus Koning; sluiting Jubeljaar van Barmhartigheid

27 1e zondag van de Advent

30 h. Andreas

di	1	Matteüs 5,1-12
woe	2	Lukas 23,44 – 24,6
	3	Lukas 23,1-5
	4	Lukas 23,6-12
za	5	Psalm 25
zo	6	Lukas 20,27-38
	7	Markus 16,15-20
	8	Lukas 23,13-18
	9	Lukas 23,19-25
	10	Lukas 23,26-31
	11	Lukas 23,32-34
za	12	Psalm 26
zo	13	Lukas 21, 5-19
	14	Lukas 23,35-38
	15	Lukas 23,39-43
	16	Titus 3,4
	17	Lukas 23,44-49
	18	Lukas 23,50-56
za	19	Psalm 27
zo	20	Lukas 23,35-43
	21	Lukas 24,1-6a
	22	Lukas 24,6-10
	23	Lukas 24,11-12
	24	Lukas 24,13-35
	25	Lukas 24,36-43
za	26	Psalm 28
zo	27	Matteüs 24,37-44
	28	Lukas 24,44-45
	29	Lukas 24,46-49
	30	Lukas 24,50-53

Gelukkig ben jij
Wat zoekt u de Levende bij de doden?
Pilatus ondervraagt Jezus
Herodes bespot Jezus
De Heer is mild en waarachtig
Hij is een God van levenden
Verkondigt het evangelie
Jezus of Barabbas
Pilatus beslist dat gebeurt wat zij eisten
Vrouwen van Jeruzalem weeklagen
Vader, vergeef hun.
Ik zoek te wandelen in onschuld
Meester, wanneer zal dat dan plaatsvinden?
Jezus wordt bespot
Jezus, denk aan mij
De goedheid van God is op aarde verschenen
Jezus sterft
Jezus wordt begraven
Wijs mij, Heer, dan uw weg
Dit is de Koning van de Joden
Hij is niet hier, Hij is verrezen
Vrouwen verkondigen de verrijzenis
Verbaasd nadenkend over wat gebeurt is
Twee op weg naar Emmaus
Jezus verschijnt aan allen
De Heer is mijn sterkte en mijn schild
Zoals in de dagen van Noach
Hun geest toegankelijk om de Schrift te begrijpen
Getuig, te beginnen in Jeruzalem
Jezus werd ten hemel opgenomen

Slot

Elke week op zaterdag staat er een psalm op het rooster. Psalmen zijn de oudste liederen die we kennen. Ze geven de lezer het gevoel in de traditie van 3000 jaar te staan.

Bijzonder is om te ondervinden dat wie psalmen bidt, ze meebidt met het Joodse volk.

Bijzonder is ook te ervaren dat wie psalmen bidt, ze meebidt met Jezus. Ook Hij heeft ze alle 150 gebeden.

Psalmen vormen de kern van de Bijbel. Ze zijn – zo zeg ik anderen na – het hart van de Schrift. Sommigen zeggen: ze zijn een samenvatting van heel de Bijbel. De kern zou dan te vinden zijn in psalm 118,8. Voor mij is elke psalm een kernstuk van de Schrift.

Wie psalmen leest, zal ze langzaam lezen om te ontdekken waar de psalm de lezer mee naar toe neemt. Het onderstrepen van een vers of een woord geeft vaak al veel inzicht wat de psalm met de lezer doet.

Delen van je leeservaringen met iemand anders kan vaak tot verder inzicht voeren. Het mooie van delen met een ander is dat je hardop hoort wat anders alleen maar gedacht wordt. En zo'n gesprek verrijkt, en is vaak zelf voor de ziel.

Moge de psalmlezing elke week, als het kan elke dag, voedsel voor de ziel zijn.

08 Maria Onbevleete Ontvangenis

25 Kerstmis

26 H. Stefanus

27 h. Johannes, apostel en evangelist

28 H. Familie

DECEMBER

	1	Genesis 1	De schepping
	2	Genesis 2	Het paradijs
za	3	Psalm 29	Buigt u voor de Heer
zo	4	Matteüs 3,1-12	Brengt vruchten voort die passen bij bekering
	5	Genesis 3	De zondeval
	6	Genesis 4	Kaïn en Abel; de broedertwist
	7	Genesis 9	De regenboog: verbond tussen hemel en aarde
	8	Genesis 11	De toren van Babel: spraakverwarring
	9	Genesis 12,1-9	De roeping van Abraham
za	10	Psalm 30	Ik bad de Heer om ontferming
zo	11	Matteüs 11,2-11	Bent U de komende?
	12	Genesis 16	Ismaël en Hagar
	13	Genesis 17	De besnijdenis
	14	Genesis 18	De Heer bezoekt Abraham
	15	Genesis 21,1-7	De geboorte van Isaak
	16	Genesis 22	Het offer van Isaak
za	17	Psalm 31	Bij U, Heer, zoek ik mijn toevlucht
zo	18	Matteüs 1,18-24	Hij zal zijn volk redden uit hun zonden
	19	Genesis 24	Het huwelijk van Isaak en Rebekka
	20	Genesis 25,19-34	Esau en Jakob
	21	Genesis 27	Jakob verwerft het eerstgeboorterecht
	22	Genesis 28	Jakob in Mesopotamië
	23	Genesis 29	Jakob huwt Lea en Rachel
za	24	Lukas 2,1-21	Kind gewikkeld in doeken
zo	25	Johannes 1,1-18	Het Woord is vlees geworden
	26	Genesis 32,1-22	Jakob verzoent zich met Esau
	27	Genesis 32,23-33	Jakob worstelt met de engel
	28	Genesis 37	Jozef weggevoerd naar Egypte
	29	Genesis 40	Jozef in de gevangenis
	30	Genesis 41	De verheffing van Jozef
za	31	Psalm 32	De Heer behoedt wie Hem trouw zijn

Colofon

Samenstelling en redactie

Vincent de Haas

© 2016 Katholieke Bijbelstichting, Breda

De thematische inleidingen zijn gebaseerd op de inleidingen in de *Willibrordvertaling 1984 (1978) en 2012 (1995)*

Katholieke Bijbelstichting

Internet

www.bijbel.net

Postadres:

Postbus 90189

4800 RN Breda

Bezoekadres:

Veemarktstraat 48

4811 ZH Breda

T +31 (0)76 522 34 44

E info@bijbel.net

Vlaamse Bijbelstichting

Sint-Michielsstraat 6, bus 3101

3000 Leuven, België

T +32 (0)16 32 38 63

E info@vlaamsebijbelstichting.be